

Reizen als inspiratiebron

Reizen. Dé manier om aan nieuwe inspiratie te komen voor jouw interieur. Je kunt bijna geen interieurtrend opnoemen, of het heeft invloeden van prachtige plekken op de wereld. Denk aan: Green Botanical, Wabi Sabi, Boho Chique, you name it.

Bijna iedereen heeft wel een vakantie-souvenir meegenomen dat nu in het interieur staat. Een beeldje, een mand, een kunstwerk of zelfs een vloerkleed of een eettafel (ik ben benieuwd, wat komt er nu bij jou op?). Bij al mijn klanten zie ik wel een bijzonder item staan. Zodra ik vraag waar het vandaan komt, krijg ik een vrolijk verhaal over een bijzondere trip of vakantie.

Heerlijk om mijn klant zo te zien stralen.

Maar, hoe kom je aan die wereldse inspiratie, als je geen reisplannen in het vooruitzicht hebt? Ik deel mijn drie persoonlijke tips met je!

Maak een moodboard van (oude) vakantiefoto's

Scroll door alle reisfoto's en print diegene uit waar je vrolijk van wordt. Neem vervolgens een groot vel papier en plak al deze foto's bij elkaar. Op deze manier zie je vanzelf wat de overeenkomsten zijn hiervan, bijvoorbeeld welke kleuren en materialen je vaak terugziet. Gebruik dit moodboard vervolgens als inspiratie voor jouw nieuwe interieur. Dit kan zijn door accessoires in deze sfeer te kopen, of door een behangetje met een print toe te voegen aan die witte muur.

Visualiseer je droomvakantie

Misschien heb je concrete plannen om binnenkort op reis te gaan en heb je jouw droomvakantie al gepland. Het kan ook zijn dat je geen vakantieplannen hebt, maar er wel van droomt. In beide gevallen is het een leuk idee om deze droomvakantie te plannen. Zoek online dé ideale vakantie voor jou uit en bekijk wat voor sfeer dit is. Zoek de perfecte accommodatie, die ook qua interieur aansluit bij jouw wensen. Hoe ziet dit interieur eruit? Wat straalt het uit? Waarom juist deze accommodatie? Bedenk welke activiteiten je wilt gaan doen op vakantie. Actief, of juist relaxen? En wat zegt dit over waar je behoefte aan hebt op dit moment? Door jouw droomvakantie te visualiseren en de accommodaties die jou aanspreken te analyseren, doe je geheid inspiratie op voor jouw interieur. Denk aan mooie planten, grof gestucte wanden, een relax-fauteuil. En, een beetje dagdromen kan nooit kwaad.

Duik de boeken in

Er zijn prachtige reisboeken, die ook ontzettend geschikt zijn als koffietafelboek. Denk bijvoorbeeld aan de kleurrijke 'Travel Series'-boeken van Assouline. Dit boek is op zichzelf al een feestje om naar te kijken en ik weet zeker dat je boordevol inspiratie zit als je door dit boek bladert. Op de foto zie je de uitgave 'Palm Beach', geschreven door Aerin Lauder, als statement-piece in het interieur van mijn project Rotterdam Kralingen.

Heb je iets aan mijn tips gehad? Stuur mij vooral een berichtje op Instagram (@cohesioninteriors.nl). Ik kijk ernaar uit om van je te horen.

Liefs,
Kirsten

Kirsten is eigenaar van Cohésion, waar zij interieurs ontwerpt op basis van de persoonlijkheid van haar klant. In haar column geeft ze jou een kijkje achter de schermen in haar werk en deelt ze interieurtips met jou. cohesioninteriors.nl



BINNENKIJKER
OP BLZ. 64



@cohesioninteriors.nl